

Hjärtat klappar alltid för Sura

Sura-Pelle – en 70-årig ungdom på västkusten



” Jag har ju också fått resa väldigt mycket. I Sura när jag växte upp hade de flesta inte pass, varför skulle man ha det?

Från Surahammar till Frölunda i Göteborg. Hockeylegenden Ronald Sura-Pelle Pettersson tackar idrottskulturen och gemenskapen i Surahammar för de idrottsframgångar som präglat och fortfarande präglar hans liv.

Han har bott 45 år i Göteborg. Men bruksmiljön lever alltid kvar i Sura-Pelle, eller "Collman" som han kallades då.

– Det var en tuff men härlig uppväxtmiljö på Rävåsen, där man stöttade varandra och där det mesta kretsade kring idrotten. Sedan hade vi öknamn allihop, det var bara så.

Få har väl marknadsfört Surahammar så väl som Sura-Pelle – en av Sveriges allra största idrottsprofiler under 1900-talet.

Med VM-guldet 1957 i ett på många sätt frostigt Moskva bidrog Sura-Pelle, tillsammans med bland andra Sven Tumba, Ulf Sterner och Lasse Björn till att skapa varumärket Tre Kronor under 50- och 60-talet.

Sura-Pelle minns:

– Vi bodde vid Röda torget med matran-soner och gäspande mediabevakning. Det var först på slutet som våra framgångar uppmärksammades i Sverige. Hyland var ju inte ens där. Jag ser nog den bedriften: Att slå de ryska proffsen, för det var de, på deras hemmaplan som den största bedriften i min karriär. Vi hade en perfekt mix av rutinerade och psykiskt starka spelare och vi andra som var unga, hungriga och respektlösa.

Högerforwarden Sura-Pelle bildade den legendarisk "ungdomskedjan" tillsammans med Nisse Nilsson och Lars-Erik Lundwall.

Macken drog i Göteborg

Sura-Pelle har i år fyllt 70 år men lever ett mycket aktivt och socialt rikt liv. Veteranmatcher (numera mest som coach) och föredrag avlöses av sponsorträffar och golfspel. Lasse Lundwall, från ungdomskedjan, är fortfarande bäste kompis. En vänskap som varat i 50 år.

Det var bensinmacken (som de även drev tillsammans i början) på Odinsplatsen utanför Göteborgs-Postens redaktion som gjorde att Sura-Pelle flyttade ned till Göteborg och Västra Frölunda.

– Det fanns inga pengar i sporten på den tiden. Det var ett bra jobb som gjorde att jag flyttade till västkusten, knappast det idrottsliga, Frölunda låg i dåvarande division två på den tiden.

Det var tuffa tider. Vid bortamatch kunde det hända att laget kom hem med tåget på morgon och för Sura-Pelle var det bara att gå över gatan och öppna bensinmacken. Men med nr 14 Ronald "Sura-Pelle" Pettersson och Lasse Lundwall i laget tog Västra Frölunda sitt första SM-guld 1965. Under 29 år ägde Sura-Pelle macken innan den revs 1990. Macken var en samlingsplats för många idrottsintresserade.

– Jag är glad att jag hamnade i Göteborg. Det är en väldigt speciell stämning och självklara gemenskap här.

Återvänder ständigt till Sura

Till Surahammar söker sig Sura-Pelle ett

par-tre gånger om året. Nyår är givet, liksom Suradagarna i juli.

– Jag har ingen släkt kvar men jag trivs i Sura, inte minst på golfbanan. Det är en given träffpunkt.

Sina år på bruket i tonåren minns han väl. – Det var bara att gå ned till bruket så fick man jobb. Jag jobbade i elverkstaden i några år innan jag drog in i lumpen och flottan. Flottan betydde spel i Södertälje och ett SM-guld redan första året 1956 som 21-åring.

Glädjen före pengarna

Från hedersläktaren på Scandinavium ser han varje vecka framtidens talanger som alla drömmer om att bli NHL-proffs och mångmiljonärer. Men det ligger inte för Sura-Pelle att vara bitter över uteblivna inkomster.

– Vi hade inga pengar att bråka om och vi hade alltid kul när vi spelade. Under många år var vi samma gäng i Tre Kronor, med samma ledare. Det var väldigt speciellt. Jag har ju också fått resa väldigt mycket. I Sura när jag växte upp hade de flesta inte pass, varför skulle man ha det? Dagens NHL-proffs har mycket bra betalt, men jag tror inte alla förstår vilken press och vilka krav som ställs på spelarna. Det är ett hårt jobb att vara NHL-proffs, inte speciellt glamouröst och du kan lätt säljas eller hamna i kylan.

Suraränderna går aldrig ur

Sura-Pelle trivs med livet och vardagen. När

det inte är golfspel så träffas kamratgänget på café David Bagare i Frölunda Torg varje lördag för tjuv och tippssnack.

Men dialekten är inte göteborgsk.

– Det tycker man inte här, men när jag kommer upp till Sura så säger alla att jag pratar göteborgska, skrattar Sura-Pelle, en legendar som för alltid satt Surahammar på kartan.

Karriär:

Sura-Pelle spelade i Surahammar 1951-55, Södertälje 1956-60 och Västra Frölunda 1960-68. Dessutom spelade han i fotbollsallsvenskan med IFK Göteborg 1960. Han tog två SM-guld (1956 och 1965), två VM-guld (1957 och 1962) och OS-silver 1964.

Säsongen 1959-1960 vann Sura-Pelle Guldpudden som bäste svenska ishockeyspelare det året, han blev sex gånger invald i Sveriges All Star Team och spelade totalt 252 landskamper. Sura-Pelle deltog i 13 världsmästerskap i rad.

Efter att han bröt foten i en bortamatch mot Västerås den 14 december 1968 blev han så småningom tränare för Tre Kronor 1974-76 och för norska landslaget 1978-81

2004 blev han invald i Hall of Fame.