

”Jag vill göra min grej”

Felicia står på egna ben i en tuff artistbransch

För knappt två år sedan sålde hon kaffe på Nääs Slott. Helt ok. Nu driver hon eget företag i showbuiss. Bra. Men Felicia siktar mot framtiden.

Det är hur bra som helst. Idol-Felicia satte verkligen Floda på Sverigekartan. Hon var tjejen i klänning (gärna i rosa med klackskor) bland alla svartklädda och piercades rockers-tjejer, som gillade soul och vars bästa väninna var hennes egen mormor. Helylletjejen från Öjareds mylla, uppväxt i Floda Missionskyrkas barnkör och som inte trodde någon om något ont.

Not?

- Det är ju också sant, visst, men jag är mer än så. Jag också tjejen med lite skitigare musik, baggy trousers, gympadojor och en stark egen vilja. Jag var med i Idol, det är ett underhållningsprogram och de medverkande stöps i roller, där man får gilla läget. Idol var en kannonkola, från noll till hundra där vi befann oss bland toppskiktet direkt och fick en grymt massa bra kontakter bland branschfolk – även folk som är nära vänner idag.

Ung entreprenör

Idag driver Felicia Brandström ett eget företag med eget varumärke, utan turnéplan och manager. Hon bokar alla spelningar, förhandlar om gager, skickar fakturor, planerar, bokar resor och betalar sina musiker löner. Försöker lära sig bokföring med pappas hjälp.

Är det rätt väg, det låter intensivt?

- Jag tycker det är roligt, dessutom har jag fler möjligheter som egenföretagare och kan tacka nej till grejer som känns fel. Alla pratar om att smida järnet medan det är varmt. Vi har ju haft vår höst i rampljuset. Visst kan det vara stressande ibland men jag försöker tänka långsiktigt och skaffa mig en plattform för framtiden. Jag har inget behov av att slå igenom snabbt med en egen platta och jaga löpsedlar till vilket pris som helst, jag har tid på mig och vill göra något äkta. Men samtidigt har jag beslutsångest Allan, så det är sjukt jobbigt ibland, skrattar Felicia.

Hektisk vår och sommar

I vår och sommar har Felicia levt på sitt artisteri med spelningar på allt från små klubbar, till kristna festivaler och företagsevents. Dessutom medverkade hon i allsång på Bohus fästning. Till hösten önskar hon ta det lite lugnare och kunna fokusera mer på sitt eget skrivande.

- Jag har nära kontakt med framför allt Cissi, Erik och Danny från Idol. Jag tror vi alla har behov av att hitta vår egen grej som artister. Visst vore det kul att kunna göra något tillsammans i framtiden, men nu går vi vidare, med varandra som stöd.

Mogen 20-åring

Du har flyttat till Stockholm nu, måste man det?



Felicia "Idol-Felicia" Brandström från Floda är idag en egenföretagare i artistbranschen med sikte framtiden.

- Ja, för min del känns det så. Alla de stora musikförlagen finns där, liksom merparten av media och stora sponsorjippon. Men det här med lägenhet är helt sjukt – jag hankar mig fram från det ena andrahandskontraktet till det andra.

Du är ändå bara 20 år – vad är din trygghet i vardagen?

- Min familj, mina vänner och min kristna tro. På Missionskyrkan i Floda skaffade jag mig en scenvana som tagit mig hit där jag är idag, där fanns också en tillåtande gemenskap som jag uppskattade. Jag vet att jag inte är mer än någon annan. Dessutom försöker jag ta mitt ansvar som förebild för andra unga tjejer. Jag vill också visa att jag inte är perfekt, det hjälper ändå reklamvärlden med så bra ändå.

Flyttar gärna tillbaka

Vad gör då Felicia om tio år?

- Om man får drömma lite så har jag etablerat mig som artist. Skriver eget material och förhoppningsvis lanseras någonstans utomlands, det hade varit jätteroligt.

Och tillbaka i Flodas mylla?

- Ja, varför inte. Som etablerad artist kan man bo var som helst. Jag trivs jättebra i Öjared, Nääs och Floda, jag kan gärna tänka mig att flytta tillbaka hit i framtiden. Det är en fantastisk plats att växa upp på.

” Jag är också tjejen med lite skitigare musik, baggy trousers, gympadojor och en stark egen vilja



Fakta Felicia Brandström:

Ålder: 20 år.

Familj: Mamma Camilla, pappa Lars, storasyster Emanuelle, storebror Jacob och lillasyster Francesca.

Civilstånd: Singel.

Utbildning: Hvitfeldska gymnasiets musiklinje. Idol 2006.

Intressen: Musik, dans, inredning, språk och att resa.

Första köpta skivan: Backstreet Boys.

Favoritmat: Italienskt – pesto fungerar till allt. Grillad lax med klyftpotatis.

Driker till det: Mineralvatten eller ett glas vin.

Vill åka till: Sydamerika – städerna, stränderna, byarna, bergen, folken.

Snackar alltid om men lyckas aldrig: Åka till Hawaii och lära mig surfa. Det hade passat mig perfekt, jag känner det på mig.

Förebild: Flera. Bland annat min mormor. Artisten John Mayer har också betytt mycket.

Smultronställe i Floda: Det får nog bli Nääs Slott – det är mysigt.