

Kärleken förde Anna till Lerum

Ett år senare har förälskelsen djupnat på flera plan



Ett rikare liv. Anna Thalenius bytte upp sig från Vasastan i Göteborg till Almekärrsplatån i Lerum. Nog var Lerum mer än hon trodde från början.

Karriär, singel och cityliv. Sedan träffade Anna en fantastisk lerumskille. Nu bor de i ett radhus på Almekärrs platå.

- För mig är Lerum en underbar del av Göteborg.

Det sköna med livet är att man inte vet var det tar en. Anna Thalenius, marknadskommunikatör, projektledare och organisationsutvecklare, har eget företag och levde ett

hektiskt, socialt och intressant liv med mycket arbete. Lägenheten i Vasastan passade som hand i handsken – nära jobb, nöjen och bekvämt avstånd till havet. Är man uppvuxen i Billdal har man för alltid saltstänk i håret och kan inte tänka sig ett inlandsliv.

Trodde hon.

- Som inbiten göteborgare kan jag bara erkänna att jag inte försakar något genom att bo i Lerum.

Här finns gourmetrestaurangerna Aludden och Norsesunds station, regionens bästa skaldjur hos Backa

”**Som inbiten göteborgare kan jag bara erkänna att jag inte försakar något genom att bo i Lerum**

Fisk och uteserveringen fixar vi på egen hand. Sedan är vi ju bara 15 minuter från Göteborgs

centrum, det är perfekt. Min syster som bor i Majorna har lika långt till Göteborgs city som jag har.

Uppskattar sjöbad

Så nu sitter Anna och Dan-Robert på balkongen (inrett som ett båtdäck i marinblått och tillhörande dekor) på Almekärrsplatån, smuttar på rosévinet, äter havskräftor och njuter av solnedgången över Aspen.

Hur går det då med sjöbadandet?

- Det är fantastiskt! Från vårt hem går vi stigen genom lövskogen, över bäcken, via hästhagen ner till Stamsjön. Att kunna ha tillgång till fina och fräscha badsjöar förlänger badsäsongen avsevärt, det förstår jag nu.

Svampplock och fisketider

Lerumslivet har även erbjudit mer av sina skatter till Anna. Svärmor har, i största förtroende, visat henne sitt kantarellställe och snart fiskas den första gäddan upp i Mjörn.

- Jag ska erkänna att jag knappt hade smakat gädda eller abborre tidigare. För mig var fiske att ”ränn-dörja” makrill. Nu hänger jag med min sambo och lär mig något nytt varje gång. Jag fick min första gädda i förra veckan. Mitt liv berikas för varje dag jag bor i Lerum.

Utökat socialt liv

Det är ingen överdrift att påstå att Anna trivs gott i Lerum. Att ha kvar sitt sociala liv är inte heller några problem.

- Det är många i min ålder som bor i Lerum. Som uppskattar ett prisvärt boende, goda kommunikationer och ett naturnära boende. Det är ofta jag stöder på en bekant med orden ”jasså, bor du också här numera?”

Lerumsambassadör

Från att inte tänka sig att leva mer än 500 meter från havet är Anna idag en lerumsambassadör av rang. Hon är medlem i vänkretsen Nääs Slott och visar gärna upp kommunens pärlor för besökare.

- Det är lätt att försvara Lerum och det är kul att visa upp allt som hela Lerum har att erbjuda. Det är ett fritidsparadis med sina 200 sjöar, kryddat med segelgymnasium, Nääs slott och hantverks- och designutbildningen i Nääs Fabriker. Samtidigt, mitt i småskaligheten finns ett djärvt framåttänkande där nya bostäder byggs med en urban modern känsla utan att göra intrång på naturen. Se på de nya bostäderna vid Stamsjön eller kommande Norra Hallsås.

Så det här är din plats på jorden?

- Jag ser inga skäl i världen till att flytta härifrån. Dessutom, är Lerum en perfekt plats för barn att växa upp på, ler Anna utan att lova mer.

Annas 3 önskningsom Lerums framtid:

1. Bättre utbud av sällanköpsvaror - det borde finnas ett underlag för det.
2. Snälla, sluta krossa fönstren på Lerums pendelstationer.
3. Varför inte en sydamerikansk kontikibar eller koreansk restaurang? Jag kommer garantera!